



ΓΡΑΦΕΙ
ο ΤΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ
tkamp@dolnet.gr

Η ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: **Blogs.** Διευθύνσεις blogs πανεύκολα βρίσκει κανέίς μέσω Google ή στο Pathfinder. Ωστόσο ο πειρασμός είναι μεγάλος. Προτείνω (για το χιούμορ του blogger) την καταγραφή στις 8 Φεβρουαρίου από την εμπειρία σε ινστιτούτο αδυνατίσματος στο <http://vitamo.blogspot.com>

bloggers: 7.000.000 επαναστάτες με

«30 Ιανουαρίου 2005

Κάτι που με τάραξε...

Σήμερα το πρωί της Κυριακής κατά τις 12 αποφάσισα να πάω μέχρι το περίπτερο ενός φίλου στην περιοχή του Αιγάλεω για να πάρω εφημερίδα.

Πριν πάω εκεί, έπρεπε να βάλω βενζίνη (και το λέω αυτό γιατί εξαρτίας αυτού του γεγονότος άλλαξα το συνηθισμένο δρομολόγιο από το σπίτι προς το περίπτερο).

Μόλις τελείωσα το γέμισμα με βενζίνη, έκανα δεξιά την Ιερά Οδό από τη Βενιζέλου προς Αιγάλεω.

Φτάνοντας στη διασταύρωση με τη Σαλαμίνος, είδα στο πεζοδρόμιο επάνω έναν νεαρό καθιστό σε κατάσταση όχι και τόσο καλή, που φαινόταν να έχει κάνει χρίση ναρκωτικών.

Σταμάτησα και από εκεί κάλεσα το 166 (υπόψη, περίμενα πάνω από 5 λεπτά για να βγει τηλεφωνικής και να μιλήσω) και ανέφερα το περιστατικό και ζήτησα να έρθει κάποιο όχημα για παραλάβει τον νεαρό και καινούρια τον μεταφέρει για πρώτες βοηθείες ίσως σε κάπιο θεραπευτήριο ή αλλού, ταυτόχρονα κάλεσα και το 100 να έρθουν να βοηθήσουν αν χρειαστεί γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η αντίδραση ενός τέτοιου απόμου κάτω από την επίρεια ουσιών.

Όστι ώρα ήμουν εκεί – και πρέπει να πω ότι κάθησα να περιμένω πάνω από 15 λεπτά τουλάχιστον – 2 περιπολικά πέρασαν από μπροστά και κανείς δεν σταμάτησε να δει.

Τώσας να έχουν τέτοιες εντολές να μην επεμβαίνουν παρά μόνο αν κληθούν για το περιστατικό.

Τώσας να είχαν κάπιο άλλο σήμα που έπρεπε να επέμβουν.

Τελικά δεν ξέρω τι απέγινε το παλικάρι.

Σταμάτησα στην αναστροφή του δρόμου και μίλησα με 2 κυρίους που ήταν απέναντι και έβλεπαν τον νεαρό.

Στην ερώτησή μου πώς ώρα είναι έτσι,



enstaseis-blog

Ψάχνοντας τη συνέχεια, η στήλη θα την αναζητήσει στο Internet. Στη διεύθυνση <http://enstaseis.blogspot.com>



To blog της Εύης Αναστασοπούλου, εκτός από προσωπικές απόψεις, εντόπισε και κατέγραψε γκάφα του CNN για την Εθνική Ελλάδος

μου είπαν ότι ίσως και πάνω από μια ώρα να έχει περάσει που τον είδαν να κάνει χρήση ναρκωτικών και να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Αλλίθεια, μέσα σε αυτήν την ώρα κανείς δεν ειδοποίησε κάποιον να έρθει και να προσφέρει μια βοήθεια σε αυτόν τον νεαρό;

Όλα αυτά τα λέω γιατί το πρόβλημα με τα ναρκωτικά το είχα πριν από χρόνια μέσα στον στενό οικογενειακό μου κύκλο και ευτυχώς καταφέραμε να το ξεπεράσουμε με θετικό αποτέλεσμα έπειτα από τόσα χρόνια και μέχρι τώρα είναι σε καλό δρόμο.

Συγγνώμη αν σας κούρασα αλλά ηθελά με κάποιον να μοιραστώ τον προβληματισμό μου.

Καλή σας μέρα αν νομίζετε ότι έτσι θα είναι...

ΥΤ: Η φωτογραφία (σ.σ. φωτό πάνω) που βλέπετε είναι από το συγκεκριμένο γεγονός

για να μη νομίζετε ότι απλά κάθησα και σκέφτηκα όλη αυτήν την ιστορία....».

Η παραπάνω ιστορία-ρεπορτάζ κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα σ' όλο τον κόσμο μέσω Ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο. Και θα μείνει για πάντα αρκεί να αναζητήσει, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Όπως και οι ιστορίες του Αχμέτ από το Ιράκ που βλέπουν πράγματα που δεν προβάλλουν – είτε γιατί δεν μπορούν είτε γιατί δεν θέλουν – οι «θεσμικές» κάμερες. Έκατομμύρια προσωπικές ματιές που ακροβατούν ανάμεσα στο ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό, που παρεμβαίνουν στα μεγάλα ή στα μικρά ζητήματα μέναν τρόπο που θυμίζει άλλοτε παρέα κι άλλοτε πλανητικό πάνελ, αποτελούν το νέο μεγάλο γεγονός στον χώρο του Ίντερνετ.

Οι bloggers μέσα σε 7 χρόνια...

... ξεπέρασαν τα επτά εκατομμύρια, ενώ

στην Ελλαδα αγγίζουν ποτ την πρωτη χιλιάδα. Τα blogs (εκ του web και log=σημειωματάριο) είναι πολύ πιο απλά από τις ιστοσελίδες. Στάνονται εύκολα και δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν και αποτελούν ένα είδος πλεικτρονικού πημερολόγιου. Μόνο που όπως σημειώνει ο Νίκος Λέανδρος, επίκουρος καθηγητής στο Πάντειο, τα πημερολόγια πάντα προσωπικά, αντίθετα με τα blogs, όπου όλα, ενδόμικες σκέψεις και προσωπικές αντιλήψεις, π θέση του καθενός όπως αυτοπροσδιορίζεται αλλά και οι απόψεις του για το πόλεμο στο Ιράκ ή την Εκκλοσία μπαίνουν στο τραπέζι. Και η συζήτηση ανάβει. Η δύναμη τους – λέει ο Νίκος Λέανδρος – είναι η πρωτοτυπία τους γιατί προσφέρουν κατι μοναδικό: την προσωπική ματιά. «Το είδαμε και στο τσουνάμι με τα δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο. Δημιουργούν έναν νέο δημόσιο χώρο, αν και είναι δύσκολο να μιλήσουμε με γενικεύσεις».

Όσο ευρύτερον ενδιαφέροντος είναι τα ζητήματα που ανοίγει ένας blogger τόσο μεγαλύτερος είναι και η επιτυχία τους. Η Microsoft προσπάθησε κάποια στιγμή να απαγορεύσει τα blogs υπαλλήλων της γιατί αρκετοί αναφέρονταν και στα προγράμματα που έτρεχαν στην εταιρεία. Τελικά ο κολοσσός υποχώρησε και ο Στέλιος Τζιβάκης, διευθυντής ανάπτυξης λογισμικού στον κλάδο Πληροφορικής του ΔΟΛ, παρακολούθωντας τα συγκεκριμένα blogs ενημερώνεται πολλές φορές για τα νέα οράματα του Γκέιτς. Χαρακτηριστική είναι και η ιστορία του www.dailykos.com, όπως την παρακολούθησε ο Γιώργος Επιτάσιος, πρόεδρος των Ελλήνων επαγγελματιών στο Ίντερνετ. Εξεκίνησε ως blog του Χάουαρντ Ντιν, υποψήφιος για το χρήσιμο των Δημοκρατικών στην ΗΠΑ. Γρήγορα μετατράπηκε λόγω της πρωτοφανούς συμμετοχής σε blog Δημοκρατικών, όπου εκτός από τον διάλογο άνθησαν και τα ρεπορτάζ και οι αποκαλύψεις. Από εκεί πληροφρίθηκαν τα μεγάλα MME την περίπτωση ψηφοφόρου ο οποίος απολύτηκε από τον Ρεπουμπλικανό εργοδότη επειδή είχε αυτοκόλλητο του Κέρι στο αυτοκίνητό του. (Βρέ-

ΤΑ ΝΕΑ / Σαββατοκύριακο 12-13 Φεβρουαρίου 2005

αιτία(;)

κε και πάλι δουλειά, και οι εργοδότες στο μέλλον θα το σκεφτούν περισσότερο).

Και κάτι πιο ελληνικό: Το καλοκαίρι πη εθνική ποδοσφαιρίου αντιμετώπιζε τη Γαλλία. Πολλοί την είχαν ξεγραμμένη. Ανάμεσά τους και το CNN που στην ιστοσελίδα του έγραψε – πριν τελειώσει ο αγώνας – ότι η Ελλάδα πτήθηκε. Το διόρθωσαν αργότερα, αλλά η Εύη Αναστασοπούλου δεν θα αφίσει την γκάφα να ξεχαστεί. Το αντέγραψε στο blog της (<http://dataescape.blogspot.com/2004/06/vzzzzdongg.html>).

Ανάγκη επικοινωνίας και παρέμβασης...

... βλέπουν πολλοί πώσα από το νέο κύμα (οι bloggers είναι στην πλειονότητά τους μέχρι 25 χρόνων, φοιτητές αλλά και αρκετοί μαθητές).

Αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια: «Ενώ το Διαδίκτυο», όπως σημειώνει ο Μ. Μπιλάρης λέκτορας Θεωρίας και Ιστορίας της Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, «υπάρχει εδώ και χρόνια, το φαινόμενο των blogs είναι πρόσφατο. Ο κάθε blogger αυτό που κάνει δεν το κατανοεί με τον ίδιο τρόπο. Άλλος ως τίποτα, άλλος ως πράξη αντίδρασης, άλλος για επικοινωνία. Άλλα το ζήτημα είναι ότι το κάνουν και το κάνουν τώρα. Πάνω στη διαχωριστική γραμμή του δημόσιου από τον ιδιωτικό χώρο που γίνεται όλο και πιο λεπτή παράγονται νέα μορφώματα. Τα blogs βρίσκονται ακριβώς εκεί. Στη συνέχειρα των ορίων. Και διαρκώς μεταμορφώνονται, από το πημεροφόρο στην πρωτοτυπία των επικοινωνιών. Και οι bloggers ισως αυτό κάνουν στο Ίντερνετ. Διατηρούν, όπως λέει ο Μ. Μπιλάρης, το δικαίωμα του ψηφιακού χώρου να είναι πολυφωνικός. Η ιστορικός λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έφη Γαζή δίνει και μία ακόμη διάσταση: «Υπάρχουν οι πόλεμοι της μνήμης. Και πολλοί bloggers αναφέρονται μέσα από το προσωπικό τους παράδειγμα σε διαφοροποιημένες πραγματικές περιοχές του (και πρόσφατου) παρελθόντος. Οι bloggers συμβάλλουν, αμφισβητώντας τα μονοπάλια, στον εκδημοκρατισμό. Λόγου και συγκινήσεων».

Ο Πιερ Σεφέρ, ερευνητής στο γαλλικό ραδιόφωνο (ανέφερε ο Ρεζίζ Ντεμπρέ), συνδύει την αντιπαλότητα Εξουσίας - Επικοινωνίας με μαθηματική εξίσωση: Σε μπενική επικοινωνία, απεριόρ